



- Voorwoord
- Contact info
- Filippijnen dag 2014: 20 september 2014
- Filippijnen kampeerweekend 2014

www.inang-bayan.nl

Voorwoord door Harry

De leden van Inang Bayan die zijn meegegaan met het jaarlijkse Filippijnenweekend kijken ongetwijfeld terug op een geweldig weekend met prachtig weer. Goed georganiseerd (complimenten!), geen onvertogen woord en veel kinderen die ontzettend genoten van de activiteiten en van elkaar. Jack Dik heeft een hierover een mooi verslag geschreven en dat treffen jullie hierbij aan.

Graag wijs ik nog eens op de Filippijnen dag. Absoluut een hoogtepunt dit najaar. Inang Bayan bestaat in april dit jaar 12,5 jaar en dat vieren we op 20 september 2014 met een jubileumuitje. Aanmelden kan bij cis.stevens@gmail.com

Jack en Tineke Dik en André en Christa de Vor hebben – daartoe aangemoedigd door Verben en Resy – aangeboden het kampeerweekend in 2015 te organiseren. Het laatste weekend van mei of het eerste weekend van juni volgend jaar kan al worden gereserveerd in de agenda's.

Veel leesplezier. En bijdragen zijn van harte welkom voor de najaarsnieuwsbrief!

Harry van Waveren

Contactinfo Inang Bayan

- Voor informatie over het komende kampeerweekend 2015:
fam Dik en fam de Vor
jack_dik@zonnet.nl
- Voor een bijdrage aan de nieuwsbrief:
Harry van Waveren
waveren@zeelandnet.nl
- Voor vragen over de vereniging;
Carla Derks: carla@derksmakelaardij.nl

JUBILEUM UITJE

In april 2014 bestaat Inang Bayan 12,5 jaar! We willen dit graag vieren met een extra activiteit voor het hele gezin. Dat de vereniging springlevend is, was te merken tijdens de actie voor Haiyan. Met het overweldigende bedrag van ruim € 25.000 hebben we als Inang Bayan laten zien dat we met de Filippijnen een speciale, onbreekbare band hebben.

Vanwege het kampeerweekend in het voorjaar zal het jubileum **zaterdag 20 september** gevierd worden. Het wordt een gezellige familiedag in park [Klein Zwitserland](#) in Tegelen (nabij Venlo). We starten de dag met koffie/thee/limonade en vlaai. Daarna een Filippijnse speurtocht en een gezamenlijk spel in het avonturenbos. De winnende familie wacht een mooie Filippijnse prijs. Alle kinderen ontvangen een kleinigheid als aandenken aan het jubileum.

Het park biedt genoeg activiteiten voor alle leeftijden. Zoek je meer uitdaging? De echte durfal kan ook nog bij het naastgelegen klimpark terecht ([klik](#) hier voor prijzen en info).

Eigen bijdrage voor de dag is € 10,00 pp (vanaf 4 jaar) kinderen tot 4 jaar mogen gratis mee.

Stuur je inschrijving (voorzien van namen en leeftijden) zo snel mogelijk naar cis.stevens@gmail.com, maar uiterlijk **1 juli 2014**. Alleen bij voldoende animo zal de jubileum-activiteit doorgaan.

Groetjes Cisca & Richard Stevens



Kampeerweekend 2014

Otterlo



De Wijer Werelt

De week ervoor hadden we een heel ander kampeerweer voor ogen, dan op de vrijdagmiddag toen we de Wijer Werelt opreden. Vorige week, neerslag, kou en wind. Nu zon overgoten, geen spatje regen, een zeer, zeer zacht windje om het precies op maat aangenaam te hebben. Als dit geen organisatie of planning meer is, dan weet ik het ook niet meer.

Zo in de loop van de middag komt iedereen binnendruppelen. Sommigen hebben het wat makkelijker in de mobile home, andere hebben toch maar weer voor de scheerlijnen en de haringen gekozen.



De koffie

Tegen acht uur is opening, waarbij Gert het afgelopen jaar nog eens doorloopt in al z'n voor en tegenspoed. Daarna is het tijd voor de koffie met cup cakes als herinnering aan de actie, die het afgelopen jaar gehouden is voor de gevolgen van Haiyan. Dan nog een kennismakingsspelletje. Kan nooit kwaad, om gewone campinggasten te kunnen onderscheiden van je eigen Inang Bayan leden. Ook later in het weekend werd regelmatig nog iemand gesignaleerd met het kennismakingsboekje onder de arm om vervolgens iemand heel onschuldig en zelfverzekerd, goed articulerend bij de voornaam aan te spreken. Aan het eind (of is het het begin) van de avond komt iemand van de camping om te vragen of de nodige rust in acht genomen kan worden. Of het nu was, omdat hij waarschijnlijk de kok was, of omdat er totaal geen andere kampeerders waren die klaagden, maar de beste man werd (helaas voor hem) in ieder geval niet serieus genomen.

Kampeerweekend 2014

Otterlo (vervolg)

Zaterdagochtend komt een ieder al redelijk vroeg uit zijn/haar tent gekropen. Het was een vreselijk koude nacht en als je iets gemeenschappelijks hebt om over te klagen, is dat eigenlijk ook wel lekker. Gedeelde smart is halve smart zullen we maar zeggen.



Het weer: overdag zon



's nachts koud

Om 11.00 start programma voor de jongere garde. Dit bestaat uit leuke spelletjes, waarbij ze zich aardig moeten concentreren. Diabolo's, ringen, touwtjes, kegels, ze laten zich niet zo gemakkelijk besturen. Ook worden op dat moment de ouderen voorzien van een survival uitrusting van papieren zakdoekjes, stukje touw, vuilniszak e.d. Het wordt overleven geblazen op de zandverstuiving naast de camping. (Sommigen komen later op de dag echter wel verdacht fris terug van de nodige ontberingen in de hitte.) Om 13.00 uur worden ook de nog ouderen op pad gestuurd met Nordic Walking stokken. Er is een route uitgezet van zo'n 4 a 5 kilometer. Wonder boven wonder komen ze allemaal ook nog weer terug! De heel erg ouderen blijven dan nog achter op de camping om uit te rusten...



Nordic Walking



In de rij



Kampeerverweekend 2014

Otterlo (vervolg)

Tegen half drie is iedereen weer zo'n beetje terug op de camping en begin het chillen door jong en oud. Dit weliswaar door een ieder op z'n eigen manier. De pubers hangen wat in en om het zwembad, de jonkies hangen in het klimrek, de ouderen hangen wat aan een biertje. Tegen zessen is het foto-shoot moment. Het lijkt wel (misschien is het ook wel zo), dat er ieder jaar weer meer op moeten. Tijd voor een groothoeklens misschien? Over een paar jaar zullen we denk ik over moeten op panoramafoto's of 360° opnames.



Het springkussen

Daarna is het tijd voor de barbecue. De bedoeling is een wisselende bezetting achter het fornuis, maar Henk voelt zich er wel erg goed thuis. (De kinderen hebben nauwelijks tijd om te eten, maar later op de avond krijgen ze gelukkig nog een herkansing.) Buik vol, dan is het altijd goed voetballen. Na een bikkelharde strijd, waarbij gelukkig geen scheidsrechter aanwezig was (de man zou overspannen zijn geworden), worden de punten gedeeld: 4-4. Onvoorstelbaar hoe de doelpunten tot stand komen. En niet te begrijpen, dat de vaders er ook dit jaar niet in slaagden een riante voorsprong te verdedigen.



Onze koks

Kampeerweekend 2014

Otterlo (vervolg)



De 1-0 kwam op naam te staan van Arjan, vervolgens werd het al snel alweer 1-1 1-2 1-3. De Fili's kwamen weer terug met een comeback en hoe, eerst Verben met de 2-3. Het werd wel weer 2-4. Maar door een penalty wist Verben weer het net te vinden 3-4. Uiteindelijk scoorde Carlo het doelpunt waar we allemaal op zaten te wachten. 4-4 een mooie pot jongens. Volgend jaar weer een overwinning voor de Fili's.
Man Of The Match: Kenn & Carlo alle twee heerlijk gekeept jongens!
geschreven door Verben



Goed spel vraagt een goede organisatie



Waarom gebruikt een Filippino geen zonnebrandcrème?
Omdat 'ie 't niet kan vinden.

Terug op het trekkersveld is het tijd om wat te drinken en bij te praten. Veel rust krijgen we niet. Samuel heeft zijn DJ spullen meegenomen en lokt daarmee menige jonge gast in/uit z'n tent. De kok van de eerste avond zien we niet meer terug.... Wel onze eigen kok's, want de barbecue wordt nog een keertje opgestart om de laatste restjes op te maken. Toch wordt het netjes op tijd wat rustiger en de volgende dag zijn er weer totaal geen klachten van onze medekampeersers.

Kampeerweekend 2014

Otterlo (vervolg)

Terug op het trekkersveld is het tijd om wat te drinken en bij te praten. Veel rust krijgen we niet. Samuel heeft zijn DJ spullen meegenomen en lokt daarmee menige jonge gast in/uit z'n tent. De kok van de eerste avond zien we niet meer terug.... Wel onze eigen kok's, want de barbecue wordt nog een keertje opgestart om de laatste restjes op te maken. Toch wordt het netjes op tijd wat rustiger en de volgende dag zijn er weer totaal geen klachten van onze medekampeers.



Ook de gitaar was meegenomen



DJ Samuel

De tweede nacht is een stuk aangenamer. De temperatuur is wat hoger, maar de echte kampeerder laat zich niet kennen en heeft maatregelen genomen. Extra deken, combinaties van warmte isolerende vindingen, tot het uiteindelijk 'dan maar in de auto slapen' zijn uit de kast gehaald. Echt vroeg is die tweede ochtend niemand op het veld.

Als net iets na tien de sing-in voorzichtig begint, komt een groot aantal toch naar de ontmoetingstent af zakken. Na een klein uurtje gezellig met de goedspelende band samen gezongen te hebben, is het tijd voor de koffie.

De koffie loopt uit en gaat langzamerhand over in andere dranken, terwijl ondertussen de een na de ander zijn spulletjes beginnen te pakken. Snel worden nog een paar afspraken voor volgend jaar gemaakt. De continuïteit van het kampeerweekend moet toch gewaarborgd blijven. Kort na de middag vertrekken de meesten huiswaarts. Wanneer we elkaar weerzien? Een enkeling in de Filippijnen (yes, we gaan dit jaar!), sommigen in september tijdens de jubileum dag en voor anderen moeten we weer een jaartje wachten.

Henk, Sjirine, Gert en Elisabeth: Bedankt voor dit heerlijke weekend!!!

Tot de volgende keer!!!

Kampeerweekend 2014

Otterlo (vervolg)



De Groepsfoto

Tekst: Jack Dik

Foto's: Brigitte Mohede, Tineke Dik & Verben Dik

Overigens, wist u dat:

- Onze DJ Samuel graag nog foto's wil van zijn optreden? Met name foto's van de fraaie belichting zijn welkom. Foto's van de goede muziek zijn natuurlijk ook welkom. Te sturen naar: Samuel.bettink@gmail.com
- Bart Demoed toch wel snel zijn hele kofferbak weer uit kon pakken, toen hij er achter kwam, dat zijn afneembare trekhaak onderin, onder de afdekplaat was opgeborgen? Ze wilden net vertrekken...
- Rob Mohede ooit nog bij het glorieuze FC Wageningen heeft gespeeld in het betaalde voetbal? Reactie's uit het kamp: FC Wageningen heeft z'n beste tijd gehad, maar Rob nog niet...