

Kampeerweekend

Otterlo 2016

Op vrijdag 3 juni zetten we weer koers richting Otterlo. Misschien ietsje later als anders, we moesten nog even op onze zoon wachten die laat uit school kwam, maar dat geeft niet. We kennen ondertussen de weg en we hoeven geen TomTom meer in te stellen richting 'onze' camping. Toch arriveren we zodanig op tijd om nog een hapje te kunnen eten bij de Houtzagerij, samen met onze Limburgse burens. Meer doen dat, zodat het ook daar een gezellig weerzien is.

Terug op het trekkersveld roept Jos een ieder tot de orde. In vergelijking met vorig jaar verloopt de opening rustig, zonder onweer en bliksem. Het programmaboekje met smoelenboek ligt uitgeprint voor ons klaar, vanwege wat mailprobleempjes op het laatste moment. Op zich ook wel weer makkelijk, want ook dit jaar hebben we weer te maken met veel nieuwelingen. Kunnen we tenminste de foto's naast de gezichten leggen en zoeken naar herkenningspunten. Het voorkomt soms vragen, als: wie was u ook al weer? Tot slot wordt er nog gezongen voor Fabian. Hij is uitgerekend vandaag jarig!



Daar waar de ouders zich rond de ontmoetingstent verzamelen en ophouden, daar genieten de kleintjes al van het speelveld. De 'verse' kids worden snel opgenomen en trekken al spoedig op met leeftijdgenootjes. De oudere jeugd, ook wel pubers genoemd, klitten ook samen en beginnen met hun favoriete bezigheid, het 'hangen'... Op deze wijze wordt de avond ingezet. Naarmate de avond verstrijkt verstomd langzaam maar zeker uiteindelijk het geroezemoes en vervalt de camping in ruste.



Uit de serie: Ouder + kind

Kampeerweekend

Otterlo 2016

De volgende ochtend ben ik al om 5 uur wakker. Er tippelt een merel over het dak van onze caravan. Het beestje heeft niet in de gaten, dat je zo eigenlijk niet met campinggasten of toeristen om hoort te gaan. Om kwart voor 6 kom ik tot de conclusie dat slapen niet meer zal lukken, dus dan maar de hond uitlaten. Het is nog mistig. De camping is op dat moment nog in bezit van de konijnen. Er lopen er vele en onze hond is enthousiast. Zullen we er eentje meenemen, baas? Voor op de barbecue, vanmiddag? Hoewel hond en baas doorgaans goed samen kunnen, gaat het deze ochtend dus wat minder. Ik heb geen zin in deze 'spelletjes'.

In de loop van de ochtend, zien we de camping uit de mist herrijzen en ontwaakt Inang Bayan. Langzaam kruipt de klok naar 10.30 uur en we zien de eerste ouders en kids voorzichtig, de slaap uit de ogen wrijvend, richting de koffiehoeke lopen. Als de meesten weer bij de ontmoetingstent zijn, maakt onze organisatie de groepjes voor het middag programma bekend en kan er begonnen worden met schminken.



Het schminken begint eerst klein, met hier en daar een tattoo op een arm. Maar als het ijs gebroken is, en dat gaat snel met het warme weer van vandaag, worden gehele gezichten voorzien van een verflaag. Er heerst een lekker ontspannen sfeertje, waarbij lekker in- en uit wordt gelopen. Ondertussen wordt er koffie gedronken en worden er vrolijk gekleurde kinderen afgeleverd. Dit kan verder moeilijk beschreven worden, vandaar dat de rest in foto's verteld wordt...



Kampeerweekend

Otterlo 2016

Na de middagpauze is het tijd voor de spelletjes. De kleine kids hebben er erg veel lol in. De ouderen hebben hun handen er vol aan om 't een beetje goed te laten gaan. Bij het steltlopen staat één op de stelten, maar staan er twee bij om alles overeind te houden. Zo houd je elkaar wel bezig. Bij de hele kleintjes is de zeepbaan weer favoriet. Niks geen spelregels, gewoon gaan. Gelukkig is het aloude Lapu Lapu ook weer ingepland. Als de oudere jeugd hier aan het werk gaan, is het voor het publiek toch altijd weer een bron van vermaak. Als alle onderdelen doorlopen zijn, wacht er gelukkig ijs. Afkoelen is toch wel noodzaak met dit warme weer.



Terwijl de jeugd bezig was, zich onsterfelijk te maken met Lapu Lapu, is een aantal 50+'ers bezig geweest zich te installeren onder een partytent om zodoende het schouwspel goed tot zich te laten komen. Al gauw verslapt de aandacht voor de Filippijnse jeugd en gaat het gesprek richting luchtbanden voor rollators, kunstgebitten, brillen met jampotglazen en al wat dies meer zij. We proeven dat ook hier de vergrijzing toeslaat en we mogen blij zijn met de nieuwe aanwas van dit jaar.



Voordat de barbecue opgestookt kan worden, zal eerst weer een groepsfoto gemaakt moeten worden. Vreemd, ieder jaar hebben we weer dezelfde problemen. Krijgen we het ooit onder de knie? Is iedereen aanwezig...er staat iemand voor mijn lens...waarom kijkt de helft van de kinderen de andere kant op...natuurlijk mogen de licht getinte kinderen er ook op... Uiteindelijk hebben de ongeveer 70 ouders ieder wel een stuk of 5 foto's hier van gemaakt. Eén van die 350 foto's zal toch wel gelukt zijn?

Kampeerverweekend

Otterlo 2016

De slager aan huis heeft dit jaar voor de zekerheid maar drie barbecues geplaatst. Een aantal vaders gaat aan het werk. Het resultaat mag er weer zijn. Er wordt heerlijk gegeten. Je moet er echter wel als de kippen bij zijn, want op het moment dat er vlees klaar is, wordt dit op de 'puber'-tafel gezet. En daar wordt flink doorgeschoven! Al snel gaan de kleintjes weer richting speeltoestellen en grasveld met bal. De oudere jeugd gaat uitbuiken elders op de camping, ook wel weer 'hangen' genoemd. De nog oudere jeugd, ook wel ouders genoemd, mogen helpen de overblijfselen van deze ware orgie op te ruimen.



Als iedereen er klaar voor is, wordt opgetrokken naar het voetbalveld. Een groot aantal gaat te voet, maar velen maken ook gebruik van de taxi-dienst, verzorgt door Martin met zijn Jeep. Omdat de groep weer groter is geworden, is besloten om te gaan splitsen. Er worden twee wedstrijden gespeeld. Om de krachten goed te spreiden, spelen de jongste kinderen tegen de oudste vaders en de oudste kinderen tegen de jongste vaders. Dit blijkt een zeer goed inzicht, gezien de resultaten: 3-2 voor de jongste kids, 2-1 voor onze grotere Filippino's. Het aantal blessures viel dit jaar mee en we verwachten, dat de gewonden van dit jaar vóór volgend jaar waarschijnlijk wel weer opgelapt zullen zijn.

Na afloop van het voetbal vertrekken ook de laatste dag-gasten. Hoewel de allerkleinsten gewoon nog eventjes doorgaan met het trappen van een balletje, verkiezen de meesten toch het rustig afbouwen van de dag met een kop koffie, thee of een ander drankje. Als de avond al weer wat verder gevorderd is, komen onze pubers weer opdagen. De maag roept weer. Tijd voor de tweede ronde. Gelukkig waren er nog restjes van de barbecue en die worden nu dan ook soldaat gemaakt.



Kampeerweekend

Otterlo 2016

Als we op zondagochtend de hond uitlaten, spotten we op de rand van het rustgebied nog een edelhert. Dit is ook tekenend voor de toestand op de camping. Stille en heel voorzichtig ontwaken onze campinggasten één voor één. De organisatie scheidt nog een beetje orde in de ontmoetingstent. Tegen tieners neemt de bezetting van de banken voor deze tent toch toe. Er is weer koffie gezet en er heerst weer een gemoedelijk sfeertje. Zo rond half 11 begint de ledenvergadering. Deze verloopt zonder grote incidenten, waarna uiteindelijk de familiecombinatie voor de organisatie van het kampeerweekend voor volgend jaar bekend gemaakt mag worden: de families Kolk en Hofstede. Fijn, dat jullie dit voor volgend jaar op jullie willen nemen.

Uiteindelijk moet dan toch begonnen worden met het afbouwen van ontmoetingstent, eigen tent, contacten en het weekend zelf. Sommigen hebben nog een lange reis te gaan, anderen zijn zo thuis. Toch hebben allen weer iets om een jaar lang met volle tevredenheid op terug te kijken.

Jos, Marian, Patrick en Belinda: Bedankt voor de organisatie!



Kampeerweekend

Otterlo 2016

Een rondje langs de kampeervelden levert toch ook wel interessante informatie op. Wisten jullie bijvoorbeeld, dat:

- Samuel ondertussen z'n rijbewijs heeft?
- Op het kampeerweekend Goes vlak naast Heerenveen ligt?
- Jerome ooit als enige uit een groep van 10 gelicht werd door de politie, waarschijnlijk door het tintje?
- Dat Rob K. bovenstaande niet wijdt aan het tintje en dat hij hetzelfde gedaan zou hebben ...
- De 50+ tent eigenlijk een beter en passender alternatief van de pubertent (van een paar jaar geleden) is?
- Rob K., hoe jong hij ook is, allerlei voorwendselen ten toon spreidt, om toch maar in de 50+ tent geaccepteerd te worden?
- Rob M. bij de tandarts in de stoel in slaap kan vallen en wakker wordt van z'n eigen gesnurk?
- Bas S. in Otterlo probeert in te burgeren in Gelderland door aldaar uitgebreid 'De Limburger' te gaan lezen?
- Het veelal de pubers zijn, die in een apart bijzettentje slapen, maar dat bij de familie van Waveren dat niet zo is?
- Harry van Waveren niet languit liggend in z'n caravan past en daarom maar uitwijkt naar een bijzet tentje?
- Het kampeerweekend nog steeds kampeerweekend heet, terwijl nog geen 30% van de mensen ook daadwerkelijk kampeert?
- Onze ontmoetingstent, waar ruim 100 mensen in- en uitlopen, doorgaans netter opgeruimd was, dan één bijzettentje, waar enkel drie jongens in sliepen?
- Kili, de krullebol-hond van Jack en Ankie, zijn gemoedstoestand laat aflezen van zijn staart? Hoe hoger die staat, hoe leuker hij het vindt.
- Pubers ouderen niet begrijpen en ouderen pubers niet en dat dat ook normaal schijnt te zijn in relatie tot Filippino's?
- Handdoeken er niet alleen zijn om je af te drogen?
- Water en zand ook bruine kinderen opleveren?

